

September 2020

Jaargang 24, nummer 4



H E T B A K E N

Kerkblad

**Hervormde Gemeente
Goedereede**

Dit kerkblad is een uitgave van de Hervormde Gemeente van Goedereede. Het Baken is digitaal beschikbaar op: www.hervormdgoeree.nl.

Wilt u het Baken thuisbezorgd hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de redactieleden.

Redactieadres: H. Maijers, Beresteyn 47,
tel. 487850
e-mail: hetbaken@hervormdgoedereede.nl
Redactie: C.E.T. Grinwis-Meeuse, Waterpoort 36,
tel. 664214
W. de Vries, Molenstraat 26, tel. 492776

Opmaak: H. Maijers

Kopij:

In verband met plaatsing en opmaak dient alle kopij **UITERLIJK** op de NEGENDE van de maand ingeleverd te worden op het redactieadres.

Kerkmunten: maandag 7 september,
kassier: Leen van Seters
van 19.00 - 20.00 uur in de Ark.

De kerkdiensten worden opgenomen. U kunt een cd bestellen bij P.J. Grinwis, Capellerij 1, tel. 612158.

Bent u nieuw in onze gemeente en wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de evangelisatiecommissie, tel. 490626.

ANBI Gemeente
NL 28 RABO 0361300786 t.n.v. Kerkrentmeesters HG Goedereede

ANBI Diaconie
NL 23 RBRB 0943351294 t.n.v. Diaconie HG Goedereede

Inhoud

Inhoud	3
Meditatie	4
Van de kerkenraadstafel	5
Berichten van de kerkrentmeesters	8
Nieuws van de diaconie	11
Ledenadministratie	12
Kringen en verenigingen	13
Crèche	17
Verjaardagen	17
Gedicht	18
Kerkdiensten	19

Voor alle mededelingen geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Meditatie

Genesis 28 vers 11 en 12.

Welterusten Jakob... toen droomde hij.

Jakob vertrok uit Berseba. Hij ging naar Haran en legde zich te slapen met een steen als kussen. Dit klinkt heel gewoon, toch achter deze woorden verbergt zich spanning, misère en angst.

De context van het verhaal is een verscheurd gezinsleven, bedrog en broedermoord.

Jakob is op de vlucht en de zon in hem is ondergegaan, innerlijk en uiterlijk. En zoals Jacob zijn er duizenden om ons heen in de nacht van hun leven. Bij de puinhopen van huwelijk en gezin, van werk en kerk. Juist in de nacht als alles stil en donker is komt alles zo helder voor de geest.

Toch wordt het bij Jakob anders. De omstandigheden blijven hetzelfde, maar er komt een droom bij.

Een droom van God en die breekt door alles heen. Jakob ervaart Zijn aanwezigheid. God schuift het gordijn van angst, schuld en twijfel opzij en laat Jakob Zijn licht opgaan.

En Hij zegt tegen Jakob. Kijk, zo Ben Ik. Zo Ben Ik voor jou Jakob.

Zo komt God óók bij ons en in de gemeente voorbij om ons door Woord en Geest te vertroosten.

Jakob had nog geen Bijbel, wij wel, gebruik hem dan!

Voeg u bij Zijn gemeente, dat is Bethel.

Groet Simon Romijn.

Van de kerkenraadstafel

Beroepingswerk

In de laatste nieuwsbrief hebben we aangegeven welke stappen we willen zetten m.b.t. het beroepingswerk en welk tijdpad we daarvoor denken nodig te hebben. Zodra we meer weten zullen we een gemeenteavond beleggen.

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we in deze vacante tijd toch iedere keer de diensten kunnen invullen. Laten we vertrouwen, hopen en bidden dat God ons helpt bij de zoektocht naar een nieuwe predikant. Hij zal onze gemeente op Zijn tijd en wijze een andere herder en leraar geven.

Heilig Avondmaal

De kerkenraad is voornemens in de morgendienst van 20 september a.s. het Heilig Avondmaal te vieren. Dit zal niet – zoals we gewend zijn - voor in de kerk zittend aan de tafel gebeuren. I.v.m. de huidige COVID-19-maatregelen zijn we genoodzaakt hier op een andere, maar tegelijkertijd ook passende invulling aan te geven. Het idee is om mensen per bank uit te nodigen en staande het Heilig Avondmaal te gebruiken. Voor in de kerk kunnen dan een aantal punten gecreëerd worden waar de avondmaalgangers langslopen. U kunt dan denken aan een punt voor bezinning, een punt waar men het brood kan eten, een punt voor bezinning, een punt voor het nuttigen van de wijn en een punt voor bezinning. Dit idee moet nog wel verder worden uitgewerkt.

Ook in Westvoorne willen we een viering houden voor mensen die oud en/of hulpbehoevend zijn of om een andere reden niet naar de kerk kunnen komen. Als u hieraan deel wilt nemen wilt u dit dan doorgeven aan Bas Schol (0187)-493631.

De nodiging mag dan weer uitgaan. Kom dan, want alles is gereed. Jezus heeft uw plaats gekocht. Hij heeft de prijs betaald met Zijn dierbare bloed. Hij schonk zichzelf om u plaats te bereiden. De Vader is bevredigd in het offer van Zijn Zoon en Hij is het die u roept.

Catechese

Op het moment van schrijven zijn we druk bezig om een vervanger te vinden voor het verzorgen van de catechisaties. Prop. F.A. Visser heeft namelijk laten weten de catechisatie niet meer te willen leiden i.v.m. de studie en het gezin. Zodra we meer duidelijkheid hebben wie dit gaat doen, op welke avond en tijd

laten we dat weten.

Belijdeniscatechisatie

Regelmatig hoor je nog "Waarom zou ik belijdenis doen in de kerk? Mijn geloof is toch iets persoonlijks?" Je geloof belijden is hardop zeggen wat je gelooft. Belijdenis doen kan je zien als een vervolg op de doop. Wie als kind gedoopt is heeft dat niet bewust meegemaakt. De ouders van een baby laten hun kindje doppen en beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof. Als het kind volwassen is, kan het zelf besluiten deze doop met een 'ja' te bevestigen. Zijn er jongeren én ouderen die Jezus Christus openlijk willen belijden in kerk en samenleving? Wij geven immers óók ons ja-woord voor de burgerlijke overheid?

Leeftijd speelt geen rol. Intelligentie ook niet. Een catechese-groep is divers. De één praat gemakkelijk, de ander zwijgt liever. Wat geeft het? De HEERE vraagt slechts jouw/uw hart. Willen degenen die het voornemen hebben de belijdeniscatechese te volgen zich opgeven?

Graag doopnaam, roepnaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer vermelden en mailen naar

(scriba@hervormdgoedereede.nl). Net als het afgelopen jaar is ds. H.J. v.d. Veen weer bereid gevonden de belijdeniscatechisatie te leiden. Aanmelden kan per direct. Het is prettig wanneer je ook iets schrijft over je persoonlijke situatie. Bijv. werk, studie, wel/geen relatie, (on)gehuwd, kinderen etc. (enkele regels is voldoende). Wie twijfelt mag altijd een gesprek aanvragen met de wijkouderling.

P.S. De gemeente van Christus kan niet zonder belijdende leden.

Kringwerk

Ds. H.J. v.d. Veen uit Sliedrecht zal ook de Bijbel- en gesprekskring verzorgen. Tevens zal hij aanwezig zijn op de contactmiddag en aldaar de openingen verzorgen. Hij zal ook aanwezig zijn bij de bezinning op het Heilig Avondmaal.

De Bijbelkring begint om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur. Het tijdstip is vervroegd t.o.v. andere jaren. Zo kan ds. V.d. Veen de contactmiddag en de Bijbelkring combineren op één dag. Wij rekenen op uw begrip in deze.

De volgende data zijn gepland:

Bijbelkring en contactmiddag

Dinsdag 29 september (alleen open contactmiddag, maar geen Bijbelkring)

Dinsdag 27 oktober

Dinsdag 24 november

Dinsdag 15 december (kerstmiddag)

Dinsdag 19 januari

Dinsdag 16 februari

Dinsdag 30 maart

Gesprekskring

Donderdag 19 november

Donderdag 3 december

Donderdag 14 januari

Donderdag 11 februari

Donderdag 18 maart

De gesprekskring begint om 20.00 uur

Tot slot

Zondag 27 september zal de opening voor het winterwerk plaatsvinden. Diverse gemeenteleden leveren hun bijdrage aan dit zo belangrijke werk. Anderen nemen deel aan iets wat georganiseerd wordt. Daar zijn we als kerkenraad blij en dankbaar voor. Misschien vind je het als leidinggevende af en toe best lastig. Soms moeten wij, net als Petrus, leren dat God zijn Koninkrijk bouwt, dwars door schijnbare nederlagen heen. Soms neemt de Heer al onze eigen 'zwaarden' uit handen, zodat we zijn kracht zullen zien schitteren. En soms wil Hij ons eerst door ons eigen leerproces heen leiden, voordat Hij ook door ons heen zijn Koninkrijk bouwt.

Hoe dan ook: ren niet weg als je denkt dat Gods Koninkrijk faalt in jouw leven of bediening. God weet wat Hij doet. Zwakte is niet een nederlaag, maar het is de plek waar we Gods kracht aan het werk zullen zien. Blijf elke dag dicht bij Jezus. Hij zal zijn Koninkrijk bouwen – ook in u/jou en door u/jou heen!

Uw kerkenraad.

Bericht van de kerkrentmeesters

Thuisverkoop

De thuisverkoop heeft in maart een bedrag overgemaakt van € 300,00, in mei € 450,00, in juni € 850,00 en in juli een bedrag van € 900,00. Hiervan is € 500,00 bestemd voor het opknappen van De Ark en € 500,00 voor het opknappen van de pastorie.

Opbrengst drive-in (1)

Op zaterdag 30 mei is er een drive-in verkoping gehouden aan de Buitenhaven te Stellendam. Deze heeft een netto bedrag bijeengebracht van € 3113,95.

Opbrengst brunch

Op zaterdag 11 juli is er een brunch actie verkoping gehouden in De Ark. Deze heeft een netto bedrag bijeengebracht van € 964,44.

De opbrengsten van de Drive-in en de brunch zijn bestemd voor het in stand houden van het kerkgebouw.

Monumentenmarkt en Drive-in (2)

Op D.V. 12 september is het Open Monumentendag. Traditiegetrouw zou de kerk dan open zijn en was er een markt rondom de kerk. In verband met alle maatregelen rondom corona gaat de monumentenmarkt dit jaar **NIET** door. In plaats daarvan wordt er een drive-in georganiseerd. Mocht u geen folder ontvangen hebben dan kunt u op de website de folder bekijken en uw bestelling plaatsen.

Kinderen kunnen meedoen met een kleurplatenwedstrijd, iedereen die meedoet krijgt een presentje en er staat ook een berengrote hoofdprijs klaar!

Verjaardagsfonds

De opbrengst van de maand maart t/m juni is € 1212,00, waarvoor hartelijk dank.

Het is opmerkelijk, dat heel veel inwoners van Goedereede, die geen lid zijn van onze kerkelijke gemeente, toch meedoen in het verjaardagsfonds. Het motief is dan vaak: het in stand houden van het monumentale kerkgebouw. Op dit moment wordt er gespaard voor het opknappen van de consistorie in het Noordkoor.

Wilt u ook meedoen met het verjaardagsfonds? Aanmelden kan per email via verjaardagsfonds@hervormdgoedereede.nl of per telefoon aan Ella Lokker, tel. 491587. Wilt u daarbij uw naam, adres en geboortedatum doorgeven?

Wellicht heeft u opgemerkt dat er bij het uitzenden van de beeldkerkdiensten een andere camera wordt gebruikt. De benodigde financiën voor deze camera zijn bijeengebracht door het verjaardagsfonds.

Thuisverkoop adressen

Bent u op zoek naar een cadeautje of wat lekkers voor op de boterham of door de yoghurt? In Ouddorp worden er heerlijke, zelfgemaakte jam en leuke steigerhouten accessoires te koop aangeboden. De familie Mierop (Spreeuwenstein 23, Ouddorp, tel. 0187-681012) ziet u graag verschijnen. Daarnaast is er een kraam ingericht bij Jouw Marktkraam in Ouddorp (kraamnummer 201, vooraan bij de kassa).

De vrouwenvereniging heeft een verkoopadres in Goedereede. Bij de familie De Ronde (Varkensmarkt 3A) kunt u terecht voor allerlei handgemaakte spulletjes. In de boekenkast kunt u terecht voor vele uren leesplezier.

Voor de verkoop van koekjes, boterkoek en advocaat kunt u terecht bij de familie Lokker (Haveneind 8, Havenhoofd).

Agenda

Alle leidinggevenden worden opgeroepen de data van activiteiten door te geven aan de beheerders van De Ark en de kerk. Hiermee wordt voorkomen dat er dubbele afspraken gemaakt worden. Wilt u de data in de agenda op de website laten vermelden, dan kunt u dit doorgeven via agenda@hervormdgoedereede.nl.

Aanmelden kerkdiensten

Voor de kerkdiensten dient u zich bij voorkeur aan te melden via het formulier op de website of via Leon van der Ham (06-22457667). Het aanmelden voor de kerkdiensten kan tot uiterlijk **donderdagavond** 20.00 uur. Hierna worden de lijsten en indelingen gemaakt en worden de uitnodigingen voor de kerkdiensten verzonden. We streven ernaar om de uitnodigingen uiterlijk zaterdag 12:00 uur verstuurd te hebben. Heeft u zich aangemeld maar bent u verhinderd? Neem dan contact op met Leon van der Ham zodat iemand anders uw plaats in kan nemen.

Live kerkdienst uitzendingen

Wij zijn dankbaar dat wij ook de mogelijkheid hebben om middels de techniek de kerkdiensten live uit te zenden. Dit wordt gedaan door een aantal enthousiaste gemeenteleden. Het kan wel eens voorkomen dat (met name) het geluid niet de kwaliteit heeft dat wij graag zouden willen uitzenden. Hier wordt aan gewerkt en wij verwachten dat dit binnenkort opgelost is.

Kerkomroep

Door middel van dit bericht informeren wij u dat het inbelnetwerk van kerkomroep definitief zal stoppen eind september. Per 1 oktober 2020 kan men niet meer met een **analoge** telefoonlijn meeluisteren met de kerk. De luisteraars die op internet aangesloten zijn kunnen gewoon blijven luisteren. Als gemeente hebben wij nog een vijftal luisteraars die analoog inbellen, hiervoor zal nog een oplossing worden gezocht.

Een hartelijke groet van de (ouderling-)kerkrentmeesters.

Nieuws van de diaconie

Geachte gemeenteleden,

Wij vragen uw aandacht voor de collecten van de diaconie die gehouden zullen worden in september.

Zondag 6 september: Plaatselijk Christelijk Onderwijs

Wat een voorrecht dat wij als gemeente een christelijke basisschool hebben. Laten we deze zegening gestalte geven in onze offerbereidheid. Wat is het belangrijk dat onze kinderen al vroeg de weg naar Jezus Christus gewezen worden, die tot zijn discipelen sprak: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinderd hen niet.

Zondag 13 september: Diaconie

Zondag 20 september: VBOK Goeree Overflakkee

De 'Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind', komt op voor de rechten van het ongeboren kind. En wil náást de vrouw staan! De visie van de VBOK op het leven is:

Elk leven is waardevol en kwetsbaar. Het verdient zorg en bescherming.

Ongeboren leven in het bijzonder, want er staat in psalm 139 immers: 'Uw ogen hebben mijn ongevormde begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond'.

Zondag 27 september: Project 1027

De naam van het diaconale programma Project 10 27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg. De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en geeft daarom het Evangelie door in woorden, maar ook in daden. De gemeente heeft zorg voor de mensen om haar heen, dichtbij en ver weg. Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten

wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

We bevelen alle collectes van harte bij u aan.
Geef, opdat wij kunnen (door)geven.

Deze maand zullen wij als diaconie de balans opmaken en de gaven van de afgelopen tijd verdelen, zodat de goede doelen hun deel kunnen ontvangen. In de volgende editie van het Baken zullen wij een overzicht hiervan plaatsen.

Hartelijk dank voor uw gaven en een hartelijke groet van uw diaconie.

Ledenadministratie

Vertrokken:

de heer S.P.G. van der Stoel (Koningspleisterplaats) naar Well

Uitgeschreven:

Mevr. J.J.K. Klepper (Mr. Heemskerkstraat 41, Ridderkerk) naar
Kerk van de Nazarener Dordrecht

Doopregister:

op 26 juli jl. zijn gedoopt:

Silke Francina Meijer (Blauwe Distelstraat 7 – geboren 6 maart
2020)

Senna Fabiënne Verduijn (Marijkeweg 24, Ouddorp – geboren 18
mei 2020)

Daniël van Wijk (Breenstraat 23 – geboren 3 maart 2020)

Kringen en verenigingen

Zondagsschool

Zondag 6 september hoopt de zondagsschool onder de huidige RIVM regelgeving weer te beginnen. Wat hebben we elkaar een tijd niet kunnen ontmoeten! We zien uit naar jullie! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om de zondagsschool te bezoeken. We komen van 14.30 uur tot 15.30 uur bij elkaar in De Ark.

Wat doen we zoal op de zondagsschool?

Het zondagsschoolwerk heeft oude papieren. De oorsprong ligt in Engeland. Rond 1870 start de Engelse filantroop R. Raikes met diverse zondagsscholen. Gedreven door sociale bewogenheid wil hij voorkomen dat de kinderen later in de gevangenis komen. Het is in de periode van kinderarbeid en weinig scholing. Zijn doel is hen te leren lezen en schrijven en uit de Bijbel vertellen, zodat ze normen en waarden leren. Waarom op zondag? Het is de enige dag dat de kinderen vrij hadden.

In Goedereede is de zondagsschool in 1921 opgericht met als doel Christelijk onderwijs te geven.

We komen anno 2020 in drie groepen elke zondagmiddag bij elkaar; onderbouw (groep 1,2,3), middenbouw (groep 4,5,6) en bovenbouw (groep 7,8).

In de onderbouw krijgt een kind eenvoudige thema's te horen, in de middenbouw komen de geschiedenissen aan de orde die in de onderbouw nog niet behandeld zijn en in de bovenbouw gaat het om de moeilijke geschiedenissen, zoals de profeten, Handelingen, Openbaringen, de Tien geboden, het onze Vader en het bespreken/uitleggen van de belijdenisgeschriften

Elke groep heeft 3 leidinggevenden waarvan een leidinggevende de algehele leiding heeft en de Bijbelvertelling verzorgt.

Alle kerkelijke kinderen die 4 jaar worden krijgen een uitnodiging om de zondagsschool te bezoeken. Normaal gesproken krijgen alle kinderen na de Vakantiespelweek informatie over de zondagsschool en de uitnodiging de zondagsschool te bezoeken. We mogen zowel kerkelijke als onkerkelijke kinderen ontmoeten. Laat uw kind gerust eens een vriendje of vriendinnetje meebrengen.

gen. Ter voorbereiding op de vertelling maakt de leiding naast de Bijbel gebruik van de lesmethode van de Zondagsscholenbond.

De lesmethode bestaat uit de volgende onderdelen:

Bijbeluitleg; de basis voor ieder Bijbelverhaal is het stuk uit de Bijbel en de exegese die door een predikant is gemaakt. In deze uitleg wordt ook de verbinding gemaakt met de belijdenisformulieren.

Bijbelverhaal; de kern van het zondagsschoolwerk is het Bijbelverhaal. De Bijbel zelf wijst ons die weg. In Psalm 78 wordt opgeroepen om het onze kinderen te vertellen opdat het navolgende geslacht het weten zal. Opdat die kinderen zelf ook weer op zullen staan en Gods geboden aan hun kinderen zullen doorgeven. Met als doel dat ze allen hun hoop op God zullen stellen, tot eer van Zijn Naam. In het Oude Testament vertellen profeten verhalen en in het Nieuwe Testament vindt het onderwijs van de Heere Jezus en de apostelen vaak plaats in de vorm van vertellen. Bijbels onderwijs heeft een vertellend verkondigend karakter. Vertellen is als het ware schrijven met de pen van de Heilige Geest in de harten van de kinderen. We hopen en bidden dat de vertelling tot zegen van de kinderen mag zijn.

Bijbeltekst; in het rooster staat een Bijbeltekst die de kinderen mogen leren. Herhalen van Bijbelteksten is heel belangrijk om zo al jong met de Schrift vertrouwd te raken. In de nieuwe methode wordt de tekst ook kort uitgelegd.

Psalm; elke week leren de kinderen een psalm. Het verband van de psalm en het te behandelen Bijbelgedeelte wordt uitgelegd. Het is belangrijk dat de kinderen de psalmen leren. De psalmen zijn immers onderdeel van de Bijbel. Het is ook fijn dat de psalmen die de kinderen leren op de zondagsschool in de morgendienst in de kerk gezongen worden. Dit geeft voor de kinderen een stukje herkenning. De kinderen zeggen tijdens het zondagschooluur ook vaak: 'Deze psalm zongen we vanmorgen in de kerk'. Daarnaast zingen we ook andere liederen uit verschillende bundels.

Verwerking; de nieuwe methode biedt handvatten voor bespreking van het thema na de vertelling van het Bijbelverhaal. Ook staan er op de site: www.hervormdezondagsscholen.nl extra verwerkingen en platen passend bij de vertelling.

Al lezend hopen we u zo geïnformeerd te hebben over het mooie werk wat we op de zondagsschool mogen doen: kinderen getrouwd laten worden met de Bijbelse boodschap. Hen Bijbelteksten en psalmen leren die van onschatbare waarde zijn ook in hun latere leven. Met de kinderen zingen en met en voor de kinderen bidden. Zo mag de zondagsschool samen met de clubs bijdragen aan het jeugdwerk ter voorbereiding op de catechese. U ziet hiervan het belang toch ook wel in?

Dit alles kunnen we echter niet in eigen kracht, dat kan alleen ziende op de Heere Jezus Christus en biddend of God het gezaaide zaad in de vertellingen wil zegenen zodat er nu en in de toekomst kinderen zullen zijn die de Goede Herder mogen liefhebben en zingen:

Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden.

In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden.

En zingen van geslachten tot geslachten

Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinnbare krachten. (ps. 79:7)

We hopen alle kinderen dus weer te mogen ontmoeten op 6 september. We zien ook uit naar nieuwe gezichten! U bent ook van harte uitgenodigd om samen met uw kind eens een middagje te komen kijken als uw kind nog niet eerder geweest is.

Bestuur en leiding van de zondagsschool

Hartelijk dank!

23 juni jl. mochten wij gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. We zijn de Heere dankbaar voor Zijn bewarende en sparende hand al deze jaren. Hij schonk ons vele zegeningen.

Blij verrast waren we met de vele kaarten, bloemen en attenties die we mochten ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank!

Gert-Jan en Marike van Veen

Ingezonden bericht:

Pleegouders gezocht...



Misschien ziet u in uw gezin wel mogelijkheden, of zijn er mensen in uw omgeving die nadenken over het pleegouderschap.

Op 3 september is er een online informatieavond. Aanmelden kan via onderstaand mailadres.

De live informatieavonden zijn in plaatselijke kerken met de RIVM-regels in acht nemend. De avonden beginnen 19.45u (inloop 19.30u).

15 september in Hellevoetsluis

5 oktober in Krimpen a/d IJssel

23 november in Goeree-Overflakkee

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met mij op! Wilt u zich zelf aanmelden voor een live informatieavond? Dat kan via: https://timon.formstack.com/forms/aanmeldformulier_informatieavond

Zou u de pagina www.deeljethuis.nl in uw omgeving willen delen?

Met vriendelijke groet,
Linda van der Burgh

Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag
l.van.der.burgh@timon.nl
06-81877567

Crèche

6 september	Linda Sperling en Christa Mackloet reserve Hanneke Tebrugge
13 september	Karola van Wijk en Marith Koek reserve Marith Troost
20 september	Mariëlle Verduijn en Machteld Kievit reserve Jorieke den Hertog
27 september	Marian v.d. Spaan en Debora Maijers reserve Marije van Veen

Verjaardagen

We feliciteren hen die 75 jaar of ouder hopen te worden in september.

2 september	Mevrouw A.C. Oudgenoeg, Oostdijkseweg 95, 3252LM
17 september	Mevrouw E.J. Hoek - Knape, Beresteyn 60, 3252CK
18 september	De heer H.J.P. van Bommel, Geuzenpad 18, 3252AK
30 september	Mevrouw A. Lokker - de Ronde, Haveneind 8, 3252LE

...gedacht
GEDICHT
gelezen...

Als je klein bent en vermoeid,
om de zware last te dragen,
dan zegt Jezus: "Kom tot Mij"
om de tocht opnieuw te wagen.

Als je je zwak en schuldig voelt,
wat beschadigd in het leven,
dan zegt Jezus: "Kom tot Mij"
alle schuld zal ik vergeven.

Als je alleen en eenzaam bent,
en je doelloos loopt verloren,
dan zegt Jezus: "Kom tot Mij"
juist jouw hart kan mij bekoren.

Ja, alleen bij Hem is licht,
antwoord op zo vele vragen,
Zijn belofte blijft van kracht:
"Ik ben met je, alle dagen!"

Gerrit Kloos

Kerkdiensten

***Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen:
'Wij zullen in het huis des HEEREN gaan'.
Psalm 122 vers 1***

Zondag 6 september

10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
Zingen: psalm 111 vers 1 en 2
18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
Zingen: psalm 65 vers 1 en 2

collecten: plaatselijk christelijk onderwijs en college van kerkrentmeesters

Zondag 13 september

10.00 uur: Ds. W. Meijer, Tholen
Zingen: psalm 105 vers 5 en 6
18.30 uur: proponent H.N. Visser, Middelharnis
Zingen: psalm 65 vers 3 en 4

collecten: diaconie en college van kerkrentmeesters

Zondag 20 september

10.00 uur: Ds. T.W. van Bennekom, Goes
Zingen: psalm 146 vers 3 en 6
18.30 uur: Ds. T.W. van Bennekom, Goes
Zingen: psalm 65 vers 5 en 6

collecten: VBOK Goeree-Overflakkee en college van kerkrentmeesters

Zondag 27 september

10.00 uur: Ds. M.J. Tekelenburg, Monster
Zingen: psalm 25 vers 4 en 6
18.30 uur: proponent F.A. Visser, Nieuwerkerk
Zingen: psalm 65 vers 7, 8 en 9

collecten: Project 1027 GZB en college van kerkrentmeesters

